



Wie ben ik? Mijn naam is Wilma van Creij – van Kasteren, getrouwd met Sjef en moeder van onze twee dochters, Minka en Joshja. Momenteel werk ik in mijn ruitersportwinkel. Hiervoor was ik werkzaam als leerkracht in het Speciaal Onderwijs.

Wat vind ik belangrijk? Ik vind het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen in hun leefomgeving en zich daar optimaal kunnen ontwikkelen op weg naar volwassenheid. Daarbij spelen niet alleen ouders en familie een belangrijke rol, maar ook de buurt, scholen en verenigingen.

KERNPUNT van mijn gebiedspaspoort:

Elk kind heeft recht op onderwijs en vrijetijdsbesteding wat goed voor hem/haar is en waar hij/zij zichzelf kan zijn en zich begrepen en prettig voelt.

Wat maakt mij ge-DREVEN:

Ik zet mij in voor *gewoon ge-DREVEN*, omdat ik denk dat wij echt verschil kunnen maken. We willen niet achter de meute aanlopen, maar gericht nadenken over zaken die belangrijk (kunnen) zijn. Samen met belanghebbenden (voor- en tegenstanders) werken aan de diverse wegen naar een betere toekomst.

U kunt op mij stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart:

